

# NEDEN OK İYİYİM?



**CEM GÜLER & İSMAİL SERİNKEN**

Neden Çok İyiyim

# Neden Çok İyiyim

Tüm yayın hakları yazarlara aittir.

1. Baskı: Ekim 2016

Kapak Tasarımı: Roy Serinken

# I

*“Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu (Yaratılış 1:31).”*

**B**ir ay kadar önce, evimin yakınlarında bulunan bir market zincirine bir şeyler almak için gitmiştim. Sık sık gittiğim bu şubedeki kasiyer kendisine yabancı olmayan yüzümü hemen tanıdı. Zaten benim bir öğretmen olduğumu da biliyordu. Kasiyer, kibar bir şekilde “Merhaba, nasılsınız?” diyerek beni selamladı. Ben de, “Çok iyiyim, siz nasılsınız?” diye sordum. Kasiyer, alaycı bir gülümsemeyle, “Eğer beş gün bana da tatil olsaydı ben de ‘çok iyi’ olurdu.” diyerek yanıt verdi. (Bir hafta sonra öğretmenler için beş buçuk günlük bir tatil vardı). Ben de, “Çok iyi olmamın nedeni

## Neden Çok İyiyim

okulların beş gün tatil olması değil, benim mutluluğum koşullara bağlı değil ki. Ben doğaüstü bir şeyden dolayı, çok iyiyim.” dedim.

Duyduklarına çok şaşırın kasiyer, bunun nasıl olduğunu sordu. Ben de bu konuyla ilgili size birkaç kitap verebilirim dedim. Kitapları heyecanla okumak istediğini söyledi.

Söz verdiğim gibi birkaç gün sonra kitapları ona verdim. Kitapları bir çırpıda okumuş, hatta internetten konuyla ilgili bir arkadaşımın vaazlarını bile dinlemiş ve şimdi heyecanla kiliseye gelmek istediğini söyledi.

Bu örnekte de açıkça görüldüğü gibi insanlar “çok iyi” olmak istiyor. İçinde bulunduğu durumda bir terslik olduğunu, bir şeylerin yanlış olduğunu; yoksulluğun, hastalığın, ölümün insan doğasıyla uyumlu olmadığını fark ediyor. Sıradan, vasat bir yaşam sürmek için yaratılmadığını hissediyor... Ama şu an niçin bu durumda olduklarını, hatanın nerede, ne zaman yapıldığını, yaşamında neyin eksik olduğunu bilmiyorlar. Aslında hiç kimse sıradan, ortalama bir yaşama sahip olmak istemiyor. Ama ne yazık ki bu konuda kendilerini çok

## Cem Güler & İsmail Serinken

çaresiz hissediyor. Çok az insan bunun bir çözümü olduğunu düşünüp bir yol arayışına giriyor ve bir süre sonra koşulların acımasızlığına teslim olup bundan vaz geçiyorlar. Aslında insanlık tarihi kadar eski olup bir türlü doyurulamayan bu açlığa “çok iyi” olabilme özlemi deniyor. İnsanoğlu bu uğurda, iyinin yanına çok ekleyebilmek için pek çok şeyi denemiş ama bunu yaparken çok bırakın elindeki iyiden de olmuştur. İnsan neden çok iyi olmak ister? Çünkü yaratılışı, yani doğası bu yönde bir yaşam sürdürmek üzere tasarlanmıştır. İnsanın eşsiz doğasına en çok zarar veren ve yaşamı çekilmez bir hale getiren şey, sıradanlık ve ortalama olmak, yani çok iyi olamamaktır. İnsan neden çok iyi değildir sorusu, insanoğlunun tarih boyunca aramış olduğu ve bugün modern dünyanın aramakta olduğu muhtemelen en çetin sorudur. Bu sorunun yanıtını öğrenebilmek için bakılması gereken yer, başlangıçta çok iyi olan insanın başına nelerin gelmiş olduğunu anlatan Kutsal Yazı’dır.

***Yaratılış 1:1-25 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.  
Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla***

## Neden Çok İyiyim

*kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.*

*Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa "Gündüz," karanlığa "Gece" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.*

*Tanrı, "Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın" diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye "Gök" adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.*

*Tanrı, "Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün" diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana "Kara", toplanan sulara "Deniz" adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.*

*Tanrı, "Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsın" diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.*

*Tanrı şöyle buyurdu: “Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstereceksin.” Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gökkubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.*

*Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, “Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın” diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.*

*Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.*

## Neden Çok İyiyim

Buraya kadar Tanrı canlı ve cansız olmak üzere 6 farklı grubu yaratıyor. Ve hepsinde bunun “iyi” olduğunu söylüyor. Şimdi 7. grubun yaratılışı ile ilgili ayetleri okuyalım.

*Yaratılış 1:26-31 Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabani hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.*



## Cem Güler & İsmail Serinken

Tanrı 7. grubu yani kendi suretindeki insanı yarattıktan sonra tüm yaratılışa baktığında ise her şeyin “çok iyi” olduğunu söylüyor. Çünkü kara, deniz, bitkiler, balıklar, hayvanlar, güneş ve ay Tanrı benzeyişinde değildi yani onlarda Kutsal Ruh yoktu. Tanrı'nın veya Tanrı suretindeki Kutsal Ruh'u taşıyan insanın olmadığı bir yer maksimum “iyi” olabilir. Bir insanın çok iyi olmasının yegane koşulu da onun Kutsal Ruh'a sahip olmasıdır. Kutsal Ruh'la, İsa Mesih'le bütünleşmeyen bir yaşamın “çok iyi” olması söz konusu değildir. Milyonlarınız olabilir, eviniz, havuzunuz olabilir, bahçeniz, meyve ağaçlarınız olabilir, hayvanlarınız, akvaryumunuz olabilir. Ama Kutsal Ruh'a sahip değilseniz “çok iyi” olamazsınız. Çünkü sevginin, sevincin, esenliğin kaynağı Kutsal Ruh'tur.

# Neden Çok İyiyim



## II

**B**aşlangıçta Tanrı, kusursuz bir insan ve kusursuz bir dünya yarattı.

Tanrı yarattıklarına baktığında her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Şimdi ise dünyaya baktığımızda her şeyin çok iyi olmadığını görüyoruz. Hatta bazı şeylerin çok kötü olduğunu görüyoruz. Peki bu noktaya nasıl geldik? Bu durumun nedeni, Adem ile Havva'nın Tanrı'ya itaat etmeyerek yasak meyveyi yiyerek günaha düşmesidir. Bu bir başkaldırı, diğer bir ifadeyle Tanrı'dan kopuştu. Bununla birlikte kusursuz Tanrı'dan ayrılan insan günah nedeniyle kusurlu olmuştur. Bunun sonucu olarak da kusursuz olan yaratılıştaki bütün dengeler bozulmuştur. İnsan ölümlü hale gelmiş, yoksulluk, hastalık ve her tür olumsuz duygu ve düşünce

## Neden Çok İyiyim

insan yaşamına girmiştir. Hayvanlar arasındaki denge de bozulmuştur. Hayvan hayvanı yemeye başlamıştır. Doğa çölleşmeye, kirlenmeye başlamıştır. Ama Tanrı insanlığa olan sevgisinden dolayı bu duruma kayıtsız kalmadı ve eski peygamberlerin de söylemiş olduğu gibi 2000 yıl önce insan bedeninde yeryüzüne geldi. Çürümeyi durdurmak için, insanın tekrar ölümsüz, kusursuz olması için Adem'den son insana kadar tüm insanlığın işlediği günahların bedelini çarmıhta ödedi. Bu sayede insanoğluna tekrar cennetin kapısı açıldı. Artık insanlar yeniden “çok iyi” olabilme şansına sahip oldu. Tanrı'nın isteği de başlangıçtan beri bizim “çok iyi” olmamızıdır.

İsa Mesih Yuhanna 10:10'da ***“Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.”*** diyor.

Bir baba nasıl çocuklarının başarılı, sağlıklı, mutlu görmek isterse Göksel Babamız da bizim başarılı, sağlıklı, mutlu olmamızı bizden daha fazla ister. Her kim İsa Mesih'e iman ederse tıpkı başlangıçta olduğu gibi Tanrı'nın gözünde yeniden “çok iyi” olur, yani

## Cem Güler & İsmail Serinken

“kusursuz” sayılır, “kutsal” olur. Başlangıçtaki güç ve yetki tekrar o kişiye verilir. Ayetler diyor ki

***“Çünkü Mesih nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz” (1 Yuhanna 4:17). Hatta İsa Mesih “Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır” (Yuhanna 14:12) diyor.***

## Neden Çok İyiyim



## III

**P**eki İsa Mesih yeryüzünde nasıldı, neler yaptı?  
Hasta mıydı, borçlu muydu, korku içinde mi yaşıyordu, kaygılı mıydı?

İsa Mesih yeryüzünde hastalık, yoksulluk içinde yaşamadı. Aksine sağlıklı ve zengindi; yaşamın, şifanın, zenginliğin kaynağıydı. İsa Mesih biricik Oğul'du. O'nun için imkansız diye bir şey yoktu. O mükemmeldi.

Hastalara şifa verdi, körlerin gözünü açtı, cinleri kovdu, ölüleri diriltti fırtınaları durdurdu, dalgaların üzerinde yürüdü, açları doyurdu. Gelin İsa Mesih'in neler yapmış olduğunu anlatan bazı ayetlere beraberce bakalım.

## Neden Çok İyiyim

### Luka 9:10-17 (İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor)

*Elçiler geri dönünce, yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Beytsayda denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk O'nun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı, kendilerine Tanrı'nın Egemenliği'nden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi.*

*Günbatımına doğru Onikiler gelip O'na, “Halkı salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz” dediler.*

*İsa, “Onlara siz yiyecek verin” dedi.*

*“Beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok” dediler. “Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim?” Orada yaklaşık beş bin erkek vardı.*

*İsa öğrencilerine, “Halkı yaklaşık ellişer kişilik kümeler halinde yere oturtun” dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturtular. İsa, beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti; sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydular. Artakalan parçalardan on iki sepet dolusu toplandı.*



**Markos 4:35-41 (İsa Fırtınayı Yatıştırıyor)**

*O gün akşam olunca öğrencilerine, “Karşı yakaya geçelim” dedi.*

*Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı, içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa, teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O'nu uyandırıp, “Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırıyor musun?” dediler.*

*İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi. Rüzgar dindi, ortalık sültiliman oldu.*

*İsa öğrencilerine, “Neden korkuyorsunuz? Hâlâ imanınız yok mu?” dedi.*

*Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, “Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?” dediler.*

## Neden Çok İyiyim

### Matta 14:22-36 (İsa Su Üstünde Yürüyor)

*Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu.*

*Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler, O'nun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. “Bu bir hayalet!” diyerek korkuyla bağıştılar.*

*Ama İsa hemen onlara seslenerek, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi.*

*Petrus buna karşılık, “Ya Rab” dedi, “Eğer sen isen, buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim.”*

*İsa, “Gel!” dedi.*

*Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. “Ya Rab, beni kurtar!” diye bağırdı.*

*İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, “Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?” dedi.*

*Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler, “Sen gerçekten Tanrı'nın Oğlu'sun” diyerek O'na tapındılar.*

*Gölü aşyp Gennesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları O'na getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.*

### **Matta 8:14 (İsa Bir Cüzamlıyı İyileştiriyor)**

*İsa dağdan inince büyük bir kalabalık O'nun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, “Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin” diyerek O'nun ayaklarına kapandı.*

*İsa elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, “Sakın kimseye bir şey söyleme!” dedi. “Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun.”*

## Neden Çok İyiyim

### Matta 12:22-23 (İsa Kör ve Dilsizi İyileştiriyor)

*Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. “Bu, Davut'un Oğlu olabilir mi?” diye soruyorlardı.*

### Matta 9:27-34 (İki Körle Bir Dilsizin İyileştirilmesi)

*İsa oradan ayrılırken iki kör, “Ey Davut Oğlu, halimize acı!” diye feryat ederek O'nun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, “İstedığınızı yapabileceğime inanıyor musunuz?” diye sordu.*

*Körler, “İnanıyoruz, ya Rab!” dediler.*

*Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, “İmanınıza göre olsun” dedi. Ve adamların gözleri açıldı.*

*İsa, “Sakın kimse bunu bilmesin” diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa'yla ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar.*

*Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, “İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir” diyordu.*

*Ferisiler ise, “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor” diyorlardı.*

**Matta 9:18 (Bir Felçlinin İyileştirilmesi)**

*İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine, yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, “Cesur ol, oğlum, günahların bağışlandı” dedi.*

*Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, “Bu adam Tanrı'ya küfrediyor!” dediler.*

*Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, “Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa ‘Kalk, yürü’ demek mi? Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilirsiniz diye...” Sonra felçliye, “Kalk, yatağını topla, evine git!” dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.*

## Neden Çok İyiyim

### Markos 5:35-43 (Dirilen Kız)

*İsa daha konuşurken, havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, “Kızın öldü” dediler. “Öğretmeni neden hâlâ rahatsız ediyorsun?”*

*İsa bu sözlere aldırmadan havra yöneticisine, “Korkma, yalnız iman et!” dedi.*

*İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa, acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara, “Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?” dedi. “Çocuk ölmedi, uyuyor.” Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona, “Talita kumi!” dedi. Bu söz, “Kızım, sana söylüyorum, kalk” demektir.*

*On iki yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı.*

*Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa, “Bunu kimse bilmesin” diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.*

**Yuhanna 11:17-46 (İsa Lazar'ı Diriltiyor)**

*İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim'e on beş ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta'yla Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta İsa'nın geldiğini duyunca O'nu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.*

*Marta İsa'ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. Şimdi bile, Tanrı'dan ne dilersem Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum.”*

*İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi.*

*Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum” dedi.*

*İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?”*

*Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.” Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. “Öğretmen burada, seni çağırıyor” dedi.*

*Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ Marta'nın*

## Neden Çok İyiyim

*kendisini karşıladığı yerdedi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler.*

*Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. O'nu görünce ayaklarına kapanarak, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.”*

*Meryem'in ve onunla gelen Yahudiler'in ağladığını gören İsa'nın içini hüznün kapladı, yüreği sızladı. “Onu nereye koydunuz?” diye sordu.*

*O'na, “Ya Rab, gel gör” dediler.*

*İsa ağladı. Yahudiler, “Bakın, onu ne kadar seviyormuş!” dediler.*

*Ama içlerinden bazıları, “Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?” dediler.*

*İsa yine derinden hüznülenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu. İsa, “Taşı çekin!” dedi.*

*Ölenin kızkardeşi Marta, “Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu” dedi.*

*İsa ona, “Ben sana, ‘İman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin’ demedim mi?” dedi.*



*Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.*

*Ölü, elleri ayakları sargularla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.*

*O zaman, Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudiler'in birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisiler'e giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.*

### **Matta 8:14-16 (İsa Birçoklarını İyileştiriyor)**

*İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı.*

*Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi.*

## Neden Çok İyiyim

### Matta 4:23-25 ( İsa Hastaları İyileştiriyor)

*İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri O'na getirdiler; hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yerusulim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar O'nun ardından gidiyordu.*

### Markos 2:68 (İsa Akıllardan Geçeni Biliyor)

*Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: “Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor! Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?”*

*Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, “Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?” dedi.*

**Matta 16:21 (İsa Ölüp Dirileceğini Önceden Bildiriyor)**

*Bundan sonra İsa, kendisinin Yerus alim'e gitmesi, ileri gelenler, başk ahinler ve din bilginlerinin elinden  ok acı  ekmesi, öldür lmesi ve   nc  g n dirilmesi gerektiğini  ğrencilerine anlatmaya başladı.*

**Matta 17:22-23 (İsa Ölüp Dirileceğini Tekrar Bildiriyor)**

*Celile'de bir araya geldiklerinde İsa onlara, “İnsanođlu, insanların eline teslim edilecek ve öldür lecek, ama   nc  g n dirilecek” dedi.  ğrenciler buna  ok keder-lendiler.*

**Yuhanna 4:1-42 İsa ile Samiriyeli Kadın (İsa Ge mişi Bildiriyor)**

*Ferisiler, İsa'nın Yahya'dan daha  ok  ğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular aslında İsa'nın kendisi deđil,  ğrencileri vaftiz ediyorlardı İsa bunu  ğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken*

## Neden Çok İyiyim

*Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat on iki sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi.*

*İsa ona, “Bana su ver, içeyim” dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi.*

*Samiriyeli kadın, “Sen Yahudi'sin, bense Samiriyeli bir kadımsın” dedi, “Nasıl olur da benden su istersin?” Çünkü Yahudiler'in Samiriyeliler'le ilişkileri yoktur.*

*İsa kadına şu yanıtı verdi: “Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana, ‘Bana su ver, içeyim’ diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O'ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.”*

*Kadın, “Efendim” dedi, “Su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen, bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?”*

*İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”*

*Kadın, “Efendim” dedi, “Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim.”*

*İsa, “Git, kocanı çağır ve buraya gel” dedi.*

*Kadın, “Kocam yok” diye yanıtladı.*

*İsa, “Kocam yok demekle doğruyu söyledin” dedi. “Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin.”*

*Kadın, “Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin” dedi. “Atalarımız bu dağda tapındılar, ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz.”*

*İsa ona şöyle dedi: “Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba'ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız! Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler'dendir. Ama içtenlikle tapınanların Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.*

## Neden Çok İyiyim

*Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.”*

*Kadın İsa'ya, “Mesih denilen meshedilmiş Olan'ın geleceğini biliyorum” dedi, “O gelince bize her şeyi bildirecek.”*

*İsa, “Seninle konuşan ben, O'yum” dedi.*

*Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. O'nun bir kadınla konuşmasına şaşıtlar. Bununla birlikte hiçbiri, “Ne istiyorsun?” ya da, “O kadınla neden konuşuyorsun?” demedi.*

*Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi: “Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?” Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı.*

*Bu arada öğrencileri O'na, “Rabbî, yemek ye!” diye rica ediyorlardı.*

*Ama İsa, “Benim, sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var” dedi.*

*Öğrenciler birbirlerine, “Acaba biri O'na yiyecek mi getirdi?” diye sordular.*

*İsa, “Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O'nun işini tamamlamaktır” dedi.*

*“Sizler, ‘Ekinleri biçmeye daha dört ay var’ demiyor*

*musunuz? İşte, size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır! Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. ‘Biri eker, başkası biçer’ sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi, emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler, siz ise onların emeğinden yararlandınız.”*

*O kentten birçok Samiriyeli, “Yaptığım her şeyi bana söyledi” diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler O'na gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı. O'nun sözü üzerine daha birçokları iman etti.*

*Bunlar kadına, “Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil” diyorlardı. “Kendimiz işittik, O'nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.”*

# Neden Çok İyiyim





## IV

**T**anrı Egemenliği mükemmeldir. O'nun egemenliğinde kusurlu hiçbir şey bulunmaz. Bugün içinde yaşadığımız kusurlu dünya içinde Tanrı Egemenliğini tam olarak göremiyoruz. Kusursuz olan Tanrı Egemenliği kısmen dünyamızdadır. Diğer bir ifadeyle bu egemenlik bütün doluluğuyla henüz tam olarak ortaya çıkmamış olsa da Mesih'e iman etmiş olan insanlar aracılığıyla kendisini belli etmektedir. Yani her şeyin çok iyi olduğu düzen, yani Tanrı Egemenliği Mesih inanlıların içindedir. Çünkü İsa Mesih'e iman edenler O'nun egemenliğinden doğarak bu egemenliğin bir parçası olurlar. Ancak bu görünür, fiziksel bir şey değildir. İsa Mesih'in Yuhanna 3:8'de söylemiş olduğu gibi,

## Neden Çok İyiyim

***“Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan herkes böyledir.”***

Mesih inanlıları kusurlu bir dünya içinde, içlerinde kusursuz bir egemenlik taşımaktadırlar. İşte Mesih inanlılarının kötü koşullar içinde bile çok iyi olabilmelerinin sırrı da bunda saklıdır. Buna örnek vermek gerekirse, tehlikeli bir durum içinde herkes korku içindeyken, Mesih'e ait birisi diğer insanları şaşkırtan bir biçimde kendini güvende hissedebilir. Aynı şekilde koşullardan dolayı herkes umutsuz ve kederli bir durumdayken, Mesih inanlısı koşulların dikte etmekte olduğu gerçekliğin tam tersine umutla ve sevinçle dolu olabilir. Çünkü ait olduğu ve içinde taşımakta olduğu egemenlik, böyle bir egemenliktir. Ait olduğu düzende endişeye, korkuya ve kedere yer yoktur. Bu konuda Romalılar 14:17 ayetleri şöyle der,

***“Çünkü Tanrı'nın Egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir.”***

## Cem Güler & İsmail Serinken

Tanrı Egemenliği'nin bir alanı ve kendine has bir doğası vardır. Bugün Tanrı Egemenliği tüm doluluğuyla cennette yaşanmaktadır ve bir gün aynı dolulukla yeryüzünde de ortaya çıkacaktır. İşte o zaman her şey açık seçik görünür bir biçimde çok iyi olacaktır. Tanrı'nın da dünya için aslında başlangıçtan beri istediği budur. İsa Mesih'in Matta 6:9-10 ayetlerinde havarilerine öğretmiş olduğu duasında söylemiş olduğu gibi,

***“Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Senin isteğinin olsun.”***

Mesih'in bu isteği eski peygamberlerinde önceden bildirmiş olduğu gibi bir gün kesinlikle gerçekleşecektir. Her şeyin çok iyi olduğu veya diğer bir deyişle mükemmel olduğu bir dünyayı hayal etmek kusurlu bir dünyada yaşayan insanlar için neredeyse imkansız sanki bir hayal gibidir. Savaşların, hastalıkların, açlığın, doğal afetlerin, ölümün ve bunun gibi kötü hiçbir şeyin bulunmadığı bir dünya insanlara bir hayal gibi gelse de aslında böyle bir dünya herkesin özlemle parçası olmak istediği bir yerdir. Başarılması insanoğlu için imkansız

## Neden Çok İyiyim

olan bu dünya düzeni, Mesih'in dönüşüyle bir gün gerçekleşecektir. Günümüzden 2700 yıl önce yaşamış olan Yeşaya peygamber, bu muazzam gerçeği şiirsel bir biçimde şu ayetlerle ifade etmektedir.

*Yeşaya 11:6-9 “O'nun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı genç aslan ve sığır birlikte duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, süttten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular Denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak.”*

Tarifi neredeyse imkansız olan böylesine bir dünya, yani Tanrı Egemenliği Mesih'in yeryüzünde egemenlik sürmesiyle başlayacaktır. O dünya kusursuz bir Kral'ın egemenlik sürdüğü kusursuz bir krallık olacaktır. Ayetlerde görüldüğü yalnızca insanlar arasında değil, hayvanlar aleminde bile O'nun kusursuz doğası gözükecektir. Tüm yaratılış ilk defa huzur bulup

## Cem Güler & İsmail Serinken

dinlenecektir. Kusurlu insanın kusurlu sistem ve yollarla tarih boyunca hiçbir zaman başaramadığını, Tanrı Oğlu olan Mesih insan biçiminde yeryüzünde krallık ederek başaracaktır. İşte o zaman Mesih'e iman etmiş olanların bugün neden kusurlu bir dünya içinde böylesine çok iyi oldukları açık bir biçimde gözükecektir. Çünkü onlar içinde yaşadıkları bu geçici dünyadan daha çok gelmekte olan kalıcı bir dünyaya, yani ait oldukları Tanrı Egemenliğine bakarak yaşamaktadırlar. Şu ayetler bu muhteşem gerçeği açık bir biçimde ifade etmektedir:

***Romalılar 8:18 Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez.***

Asla son bulmayacak olan bu egemenliğe giriş kapısı İsa Mesih'tir ve kapı herkese açıktır. Bu konuda İsa Mesih Yuhanna 10:9 ayetlerinde şöyle der:

***Kapı Ben'im. Bir kimse benim aracılığım ile içeri girerse kurtulur...***

## Neden Çok İyiyim



Aşağıdaki duayı ederek siz de bu kapıdan içeri girebilir ve Tanrı'nın kalıcı, kusursuz Egemenliği'nden doğabilirsiniz. Hala kusurlu bir dünya içinde yaşasanız da Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarınız bağışlanmış olarak bu kusursuz egemenliğin bir parçası olabilirsiniz. Bu bir insanın kendi canını kurtarmak için verebileceği en büyük karardır. Çünkü sonuçları sonsuzluğu etkilemektedir.

**Göksel Baba, İsa Mesih'in senin Oğlun olduğuna, çarmıhta benim günahlarım için öldüğüne ve ölümden dirildiğine iman ediyorum. İsa Mesih**

Cem Güler & İsmail Serinken

**yüređimi sana açıp seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. İsa Mesih'in adıyla AMİN!**

Bu duayı ettiyseniz yeniden doğdunuz. Artık Tanrı'nın bir çocuđu ve O'nun Egemenliđi'nin bir parçasısınız. Kusurlu bir dünya içinde yaşıyor olsanız da řu andan itibaren her şeyin çok iyi olduđu O'nun dünyasına aitsiniz. İşte bu yüzden koşullara bakmaksızın her zaman çok iyiyim diyebilirsiniz. Gerçekten çok iyisiniz çünkü artık sonsuzluklar boyunca İyi Olan'la birliktesiniz...

## Neden Çok İyiyim

